



# Protestantse Kerk

## Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

23 maart 2026

### Hemelvaartsgroet

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers, leden van de classicale vergadering en colleges in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, en ambtsdragers en mensen met wie wij verbonden zijn,

#### Hemelvaart als eerbetoon

***Wanneer Jezus terugkeert naar God, laat Hij zijn leerlingen niet als wezen achter. Hij belooft hun de Geest.***

Na zijn dood op Goede Vrijdag verschijnt Jezus met Pasen en daarna nog een paar keer aan zijn leerlingen. Deze verschijningen echter zijn niet een teken dat alles nu weer is zoals het was. Het is niet alsof Jezus nu weer terecht is nadat Hij eerst spoorloos was verdwenen. Met de verschijningen lijkt de verwarring alleen maar groter te worden.

En dan na veertig dagen komt de hemelvaart van Jezus. Als een soort afronding van het afscheid. Veertig dagen naar Pasen toe en veertig erna. Hoe dat te duiden? De evangelist Lukas schrijft in het boek Handelingen dat Jezus voor de ogen van zijn leerlingen werd opgenomen in een wolk. Dat betekent dat Hij nu echt weg is. Zou hen nu net als na Goede Vrijdag weer dat gevoel van enorme verlatenheid hebben overvallen? Talloze schilders hebben de hemelvaart van Jezus geprobeerd vast te leggen, en het zijn vaak lieflijke taferelen. Toch kunnen wij bij de beelden van Jezus op een wolk soms ook een wat ongemakkelijk gevoel krijgen.

Het helpt te bedenken dat in de verteltraditie van Israël veel vaker mensen werden opgenomen in de hemel. Van Henoch wordt in het Oude Testament verteld dat hij ten hemel werd opgenomen, en ook van de profeet Elia horen we dat vurige wagens hem kwamen halen. Alsof schrijvers uit de joodse traditie veel vaker uitzonderlijke mensen eerden met een uitzonderlijk verhaal over hun einde. Hiermee is duidelijk dat een hemelvaart een vorm is van eerbetoon.

Terug naar de leerlingen van Jezus. Zij hebben hun meester losgelaten en vertrekken nu niet bedroefd maar in grote vreugde naar Jeruzalem, schrijft Lukas in Handelingen. Het is bijzonder dat ze zo goed afscheid nemen dat ze zich niet in de steek gelaten voelen. Door het afscheid heen ervaren ze toch ook de trouw van God, die niet loslaat, geen mensenkind. Het is toch niet afgelopen in een fiasco. De vernederde en vertrapte wordt letterlijk verhoogd, en zal straks aan de rechterhand van God zitten. Zo zegt de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Paulus schrijft in zijn brieven dat God Jezus een naam boven alle andere namen heeft gegeven. Een eretitel dus. Hemelvaart wordt daarmee een theologisch beeld voor de verhoging die Jezus ten deel viel. Een heel krachtig beeld. De man die werd verraden en naar beneden getrapt, juist die man wordt door God omhoog gehaald. Als dat geen trouw is! En als dat geen hoop en moed gevend beeld is.

## Volgelingen

Wellicht hebben de leerlingen zich afgevraagd wat dit nu voor hen zelf betekende? En wellicht hebben ze ook getwijfeld over wat Jezus hen had geleerd, nu ze zo goed beseffen dat Hij dit met zijn leven heeft moeten (be-)kopen. Tegelijk blijven ze zijn woorden trouw. Juist omdat ze beseffen dat in Zijn woorden waarheid en leven is. Precies Deze mens die zich niet bekommerde om status of aanzien, precies deze mens wordt hier verhoogd. Hij wordt in het licht gezet omdat hij een koninklijke weg van trouw is gegaan, hij is vast blijven houden aan zijn idealen en geloof. Precies zo heeft Hij zichzelf weg kunnen schenken in liefde en trouw. En precies zo is zichtbaar geworden dat Zijn weg een weg ten leven is, de koninklijke weg.

Wij hoeven onszelf niet te verhogen. Het geruststellende is dat God dat wel zal doen. Ook al zien anderen ons soms als losers bij de keuzes die wij maken. Maar wij mogen weten dat wij net als Jezus koningskinderen zijn wanneer wij Hem volgen op zijn weg. Laat ons tot God bidden om die weg voor ons te onthullen en ons de moed te geven ons gevoel van belangrijkheid los te laten en Jezus te volgen op zijn woord.

*(bron is grotendeels artikel in Open Deur 2026, nr. 5, Folly Hemrica)*

**Gebed ( [5x hoopvolle gebeden voor Hemelvaart | Petrus Magazine](#) )**

*Jij,  
die je terugtrekt en ruimte maakt  
om ons zo op een nieuwe manier  
ongehoord nabij te zijn:  
blijf met ons verbonden,  
want overgelaten aan onszelf  
kunnen wij niets doen.  
Blijf onze bron,  
blijf onze levenskracht,  
blijf ons uitzicht.*

*Kijk niet naar de hemel,  
zo is ons gezegd.  
Zoals Hij onder jullie was  
als uitweg in de dreiging,  
als herstel in gebrokenheid,  
als vrede in conflict,  
zo zal Hij er opnieuw zijn:  
verborgen in nabijheid,  
wonder van gewoonte,  
vernieuwend in het leven*

*dat gewond en gekwetst  
ongebroken voortgang vindt.*

*Als een moeder,  
zo beloofde jij,  
schem ik een thuis voor jullie.  
'Zoals je werkelijk bent,  
jij en geen ander,  
zal je ruimte vinden,  
zal je ruimte bieden,  
zal je ruimte worden  
op de weg van het leven.'*

*Geen wezen zullen wij zijn,  
maar jouw zussen en broers:  
geliefd in de verbondenheid  
die alles draagt,  
die alles bergt,  
die alles laat bestaan en doet leven.*

*Tegen elke dood in.*

- Erik Borgman

Ik wens u namens de classis een gezegend, vredevol en vrolijk Pinksterfeest.  
In Christus verbonden,

Marco Luijk, classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne  
[m.luijk@protestantsekerk.nl](mailto:m.luijk@protestantsekerk.nl)

En abonneer u op de nieuwsberichten: [Inschrijven Maillijst – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne \(classisbrabantlimburg.nl\)](#)

---

## Verder nieuws

### Classicale avond – Gelovig omgaan met gebouwen

#### 18 mei classicale werkdag i.s.m. de VKB

Geef u op nu net nog kan.

I.v.m. maaltijd graag vooraf hier [aanmelden](#): [Aanmelden voor regiobijeenkomst Sprang-Capelle](#)

Tot ziens op de 18<sup>e</sup> mei!

#### Programma - Over een kerk die toekomst zoekt en viert en verbindt

Maandagavond 18 mei in Sprang-Capelle  
In Jeugdcentrum naast de Hervormde kerk,  
Kerkstraat 28 5161 ED Sprang-Capelle

Op 18 mei komen alle PKN-kerken uit Limburg en Brabant samen op een inspirerende avond in samenwerking met de VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer).

We kijken samen naar het gelovig omgaan met vermogen en gebouwen, verdieping, inspiratie en ontmoeting! De avond is praktisch, concreet, helpend. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je collega-kerkenraadsleden, mensen van de classis en VKB-adviseurs. Ook krijg je inspiratie vanuit de lokale praktijk uit jouw eigen regio. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en bezinning. Per avond zijn er twee workshoprondes.

Daarom: ieder kiest in deze avond wat je aanstaat, gebruiken kan, nieuwsgierig maakt.

Op het menu staat: samen eten, samen bidden en vieren, inspirerende spreker, concrete workshops, netwerken, een drankje als afsluiting.

Aan elke deelnemer de keus om hier een smakelijke combi van te brouwen.

#### Programma:

**Maaltijd en ontmoeting:** vanaf 18u is iedereen welkom voor een maaltijd. Niet te moeilijk, wel smakelijk. Verspreid over het gebouw en in de tuin (bij goed weer). Door een kennismakingsspel krijgt iedereen ondertussen contact met elkaar.



- **19.00u Viering:** Wat is het grootste talent van de mens? Marco Luijk (classispredikant) biedt een creatieve viering aan: we brengen het tegoed aan het licht van elke kerk en gelovige. Door muziek, tekst, gebed en zang verkennen we onze talenten. Wat betekent het om je talenten te gebruiken?
- **19.30u Een vrolijke inleiding,** waarbij de vraag centraal staat of vermogen en gebouw ons helpen of juist in de weg staan: *Kerkgebouw: Steun in de rug of blok aan het been?!* Inleiding door Maarten Atsma van de PG Amsterdam.
 

Over Maarten Atsma, op LinkedIn: “We verkopen kerkgebouwen, we slopen ze, we bouwen ze om tot woningen, boekhandels en trampolinehallen. Als kerk raken we kerkgebouwen kwijt en we krijgen ze niet zo maar terug. Is dat erg? Ja, ik vind dat erg. Het is alsof we de leegloop een handje helpen.

Daarom heb ik een topbaan! Want dagelijks houd ik me bezig met hoe dan wel. Wat als we de gebouwen niet verkopen? Hoe houden we ze dan in de lucht? Hoe kan het financieel? Welke organisatie is nodig? Wat als we de mensen niet meer hebben, geen vrijwilligers, geen bestuurders, geen baanbrekende types? En waar stoppen we dan al ons geld en energie in? Wat doen we in de gebouwen of wat laten we gebeuren dat de moeite waard is? Hoe zijn we de buurt, stad of soms zelf het land ten goede?

Veel vragen. Ik werk voor de Protestantse Kerk Amsterdam en denk dit samen met de wijkgemeenten voor de Amsterdamse kerkgebouwen uit. Wat ik zie, leer en me afvraag deel ik graag op LinkedIn. Dit helpt mij en jou misschien ook.”
- **Dan om 20.00u** diverse workshops:
  1. **Veiligheid & kerkrentmeesterschap.** Als kerk is het belangrijk om oog te hebben voor de veiligheid. Denk aan situaties waarin een vrijwilliger moet handelen bij een medische noodsituatie tijdens een dienst, het opbergen van waardevolle zaken zoals een avondmaalservies, de veiligheid in en rondom het gebouw, een verdachte email die van de penningmeester lijkt te komen, of de vraag hoe lang je pastorale notities mag bewaren? Deze dagelijkse situaties tonen aan waarom veiligheid een belangrijk thema is voor een college. Tijdens deze workshop behandelen we fysieke, digitale en privacy-aspecten praktisch en overzichtelijk, en wisselen we ervaringen uit.
  2. **Quickscan geldwerving.** Hoe verbeter je de opbrengsten van je Actie Kerkbalans? Hoe communiceer je over nalatenschappen? Welke creatieve manieren van fondsenwerving kunnen we als gemeente toepassen? In deze workshop worden succeservaringen uitgewisseld en gaan we actief aan de slag met de QuickScan geldwerving. Na afloop weet je met welke twee concrete acties je in het najaar van 2026 aan de slag gaat door een concrete doelstelling voor de verbetering van je inkomsten.
  3. **Archiveren kun je leren.** In deze complexe en digitale tijd verdient archiveren als kerk extra aandacht. Hoe zorg je voor een goed en overzichtelijk archief van je kerk? Stichting Kerkelijk Informatiebeheer heeft als doel om plaatselijke gemeenten te adviseren en ondersteunen bij beheren, opzetten en digitaliseren van hun archief en neemt je mee in een workshop over dit thema.
  4. **Toekomstbestendig beheer begraafplaatsen.** Hoe zorg je voor een goed en toekomstbestendig beheer van je begraafplaats? Wat komt er allemaal bij kijken op het gebied van organisatie, onderhoud en (financiële) administratie? In deze work-

shop krijg je een goed overzicht van al deze aspecten en delen we kennis en hulpmiddelen voor het goed beheren van een begraafplaats; inclusief een praktisch werkboek.

5. **Hoe je gebouwen in kunt zetten.** Door Maarten Atsma. Met veel voorbeelden en zeggenschap.
6. **Workshop Meerjarenraming:** door financieel beleidsadviseur John van Straten en Theo Burggraaf. Omdat dit een lastige materie is.

- **21.15u terug naar de grote zaal.** Korte conclusie. Lied en gebed.
- **21.30u napraten** bij een drankje.

**We hopen op een avond vol inspiratie en verbinding.**

**De avond vindt plaats in Jeugdcentrum naast de Hervormde kerk,  
Kerkstraat 28 5161 ED Sprang-Capelle**

Zie ook [Regiobijeenkomst 2026 - VKB | Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer](#)

## Luisterronde ook op 18 mei, in de middag

Voorafgaand aan de classique avond i.s.m. de VKB organiseert de Protestantse Kerk - op dezelfde locatie - **een luisterronde over de heffingen**. Deze luisterronde maakt deel uit van het Kerkbreed Gesprek waartoe de synode in november 2025 besloot.

Het combineren van de luisterronde met de regiobijeenkomsten van de VKB maakt het hopelijk voor kerkrentmeesters (en diakenen) makkelijker om naar beide bijeenkomsten te komen. Tijdens de luisterronde gaan we met elkaar in gesprek over de **bovenplaatselijke financiering (quotum en de solidariteitskas)** van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie hoort graag van u hoe u hier tegenaan kijkt.

Deze bijeenkomsten zijn van 16.00-18.00 uur.

[Op de website van de Protestantse Kerk vind je alle informatie.](#)

## Meer mogelijkheden voor kerkelijk werkers met een preekconsent

Negen van de elf classique vergaderingen hebben besloten dat preekconsenten van kerkelijk werkers in de classis voor de hele classis geldig zijn. Van deze negen hebben vijf classique vergaderingen bovendien besloten dat ook preekconsenten van buiten de classisgrenzen in de deze classis geldig zijn. Dit is gebleken uit een rapportage die op 13 februari jl. gedeeld is met de generale synode.

In veel gemeenten wordt een beroep gedaan op kerkelijk werkers met een preekconsent om de zondagse eredienst te leiden. Doorgaans is zo'n preekconsent geldig voor een bepaalde gemeente. Dat beperkt de inzet van deze kerkelijk werkers, terwijl er een grote behoefte is aan extra voorgangers. Om die reden verzocht de generale synode in 2025 aan de classique vergaderingen om nog eens te kijken naar de reikwijdte van deze preekconsenten. Immers, het verruimen van die reikwijdte is een bevoegdheid van de classique vergaderingen. Alle classique vergaderingen hebben zich over deze vraag gebogen. De opbrengst geeft een gevarieerd beeld. Twee classique vergaderingen wilden op dit moment nog geen besluit

nemen (Gelderland Zuid & Oost en Overijssel-Flevoland). Voor deze classicale vergaderingen geldt dat zij per aanvraag beoordelen waar een kerkelijk werker kan voorgaan in de eredienst. (Die aanvragen kunnen alleen gedaan worden door de gemeenten uit de classis.)

Voor de overige negen classicale vergaderingen geldt vanaf nu het volgende:

- Preekconsenten verleend aan kerkelijk werkers in de eigen classis zijn voor alle gemeenten in de classis geldig.
- Vijf classicale vergaderingen hebben aangegeven dat preekconsenten van kerkelijk werkers van buiten de classis zonder meer ook in deze classes geldig zijn. Dit betreft de classicale vergaderingen Fryslân, Groningen-Drenthe, Veluwe, Utrecht en Noord-Holland.
- Voor de classes Zuid-Holland Noord en Delta geldt dat kerkelijk werkers van buiten de classis met een preekconsenten een aanvraag kunnen indienen bij de classicale vergadering om ook voor te mogen gaan in Zuid-Holland Noord respectievelijk Delta.

### **Tijdelijke maatregel**

De uitbreiding van de reikwijdte van de preekconsenten is in principe een tijdelijke maatregel, in afwachting van de afronding van het zogenoemde ambtstraject. In april 2026 stelt de generale synode in eerste lezing een aantal kerkordewijzigingen vast die daaruit voortvloeien. Een van de voorstellen zal zijn dat de huidige preekconsenten van alle kerkelijk werkers voor het hele land geldig worden. Of dat ook werkelijkheid wordt, zal in april 2027 duidelijk worden, wanneer de synode de wijzigingen in tweede lezing zal vaststellen. Daarvoor krijgen de kerkenraden en classicale vergaderingen nog de gelegenheid om op deze (en andere) voorstellen te reageren.

### **Preekbeurtenzoeker**

In de [preekbeurtenzoeker](#) van de Protestantse Kerk is het helaas niet mogelijk om deze tijdelijke afspraken per classis te verwerken. Het verzoek aan kerkelijk werkers is om zelf hun beschikbaarheid in het Extranet aan te passen indien zij dit wensen.

## **Raad van Kerken en de weg van discipelschap**

Zie [Rapport over de omgang van de kerken met radicaalrechts gedachtegoed – Raad van Kerken in Nederland](#)

Kerken in Nederland hebben het afgelopen decennium de opkomst van radicaalrechts gedachtegoed meegemaakt; niet alleen in de samenleving als geheel, maar ook binnen hun eigen gelederen. Het afgelopen jaar heeft de beraadgroep Geloof en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken het rapport 'De weg van discipelschap' hierover opgesteld.

Het rapport stelt christelijke waarden centraal, benoemt maatschappelijke ontwikkelingen, probeert de communicatielijnen met mensen die gevoelig zijn voor radicaalrechtse gedachten open te houden en stelt grenzen. Het rapport stelt het begrip discipelschap centraal: wij staan allen op de leerweg van Jezus. Het rapport is door de Plenaire Raad van de Raad van Kerken vrijgegeven voor publicatie.

Het rapport eindigt met de aanbevelingen aan de kerken. Zie link onder de titel.

In Trouw schrijft Paul van Tongeren op 8 mei:

“Allereerst is het een goede zaak dat de Raad van Kerken deze verklaring afgeeft, waarin ook gewelddadige acties rond de komst van azc’s scherp worden veroordeeld”, zegt **Paul van Tongeren**, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen en Leuven.”

Hij vervolgt dat het goed is te stellen dat mensen zijn geschapen als imago Dei, naar het beeld van God. “Daarmee wordt zowel de fundamentele waardigheid en gelijkwaardigheid van ieder mens uitgedrukt, alsook de taak om dat waar te maken. De nood van vluchtelingen is een zaak van leven en dood, en is dus veel urgenter dan bijvoorbeeld de woningnood die anti-azc-demonstranten drijft. Daarover hebben de kerken zich eerder ook al uitgesproken.”

### **Niet links of rechts**

“De verklaring wordt problematisch op het moment dat er geen begrippen uit de Bijbel of de christelijke theologie worden ingezet, maar politieke termen als ‘radicaal-rechts’. Daarmee suggereer je een tegenstelling met een andere – linkse? – politieke stroming, alsof dat vanzelf ook een religieuze tegenstelling is. Maar christelijke waarden zijn volgens mij niet in links of rechts uit te drukken.”

“Let wel, ik wil niet beweren dat de kerk moet zwijgen, of dat de kerk buiten de politiek hoort te staan. De kerk is een politieke kracht, daar moeten we niet naïef over zijn. Maar de kerk moet wel spreken als kerk, en zich niet de taal van de politiek laten opdringen, die altijd gebonden is aan de concrete posities van het moment.”

Désanne van Brederode geeft dezelfde kritiek in Trouw op 8 mei. Zij zegt: ““Veel Nederlanders die PVV of FvD stemmen zullen zichzelf ook niet als radicaal-rechts kwalificeren. Zij zullen door deze verklaring dus niet ineens bereid zijn tot dialoog.” En verder: “Naar mijn smaak steekt de raad te weinig de hand in eigen boezem. Waarom staat in de verklaring dat het christendom de westerse cultuur heeft gevormd, zonder erbij te vermelden dat het christendom vanuit het Midden-Oosten hiernaartoe is gereisd?”

Van Tongeren eindigt met deze gedachten: “Ook zouden de kerken veel meer kunnen benadrukken dat geloof, hoop en liefde de centrale deugden zijn voor iedereen die bij de christelijke traditie wil horen. Ze komen al voor in het evangelie, Paulus formuleerde ze als drie-eenheid. Geloof, hoop en liefde zijn radicaal anders dan de klassieke Griekse deugden moed, maat, verstandigheid en rechtvaardigheid. De katholieke heiligen zijn bij uitstek figuren die iets deden wat mateloos is en tegen het verstand indruist. Bijvoorbeeld pater Damiaan, die tussen leprapatiënten ging wonen en zelf aan deze ziekte overleed.”

“Juist door dat radicale karakter blijft het christendom een maatschappelijke kracht die tegenover andere soorten van radicalisme staat. Een gemeenschap kan angst hebben voor de komst van een azc, maar het evangelie zegt: ‘Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.’ Zo’n opdracht laat zich niet sturen door verstandigheid of matigheid, die is van een radicaal andere orde. En die is niet alleen van toepassing op de hulpvraag van asielzoekers, maar ook op de nood van iemand die cobra’s naar de politie slingert omdat er ergens een azc komt.”

“De grote vraag voor kerken is hoe je die oproep tot radicale naastenliefde op een waarachtige manier kunt concretiseren. En hoe je kunt voorkomen dat de christelijke traditie misbruikt wordt, als noemer voor een cultureel conservatisme. Ik denk dat de vragen die in

Mattheus 25 vers 35 geïmpliceerd zijn, geen misverstand toelaten: wat deed je tegenover de hongerige, de naakte, de vreemdeling, de gevangene?”

“Het zijn vragen die dwingen te erkennen dat je jezelf niet zomaar een christen kunt noemen. Ik zeg zelf altijd niet meer dan dat ik probéér een christen te zijn.”

## Kliederkerk regio-ontmoetingen

*De kliederkerk regio-ontmoetingen komen er weer aan, dé plek om andere kliederkerkers te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen voor jouw kliederkerk.*

Misschien ben je al jaren betrokken bij kliederkerk of ben je net begonnen. Hoe dan ook, we willen je van harte uitnodigen voor de regio-ontmoetingen van kliederkerk dit voorjaar. Want samen kom je verder!

De regio-ontmoetingen vinden plaats bij een gastkliederkerk en vinden dit jaar op vijf plekken verdeelt over heel Nederland plaats. Daar krijg je een inkijkje: Hoe doen zij het? En wat kun je daarvan leren? Ook zijn er verschillende workshops en we sluiten de avond af met een borrel. Vorig jaar waren we te gast in Waalwijk, dit jaar is voor jullie Rhenen de dichtstbijzijnde regio-ontmoeting. Voor meer informatie en aanmelden verwijzen we je graag naar: [Kliederkerk Regio-ontmoeting! | Protestantse Kerk in Nederland](#) en wil jij er volgend voorjaar zeker van zijn dat er in jullie classis zo'n regio-ontmoeting is? Meld dan je kliederkerk aan als gastkliederkerk via Iris Goudkamp ([i.goudkamp@protestantsekerk.nl](mailto:i.goudkamp@protestantsekerk.nl))

GELOOF

HOOP

LIEFDE