



Protestantse Kerk

Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



NIEUWSBRIEF Maart 2025

Classispredikant
Ds. Marco Luijk
m.luijk@protestantsekerk.nl
06-52335285

Scriba
Simon Middelkamp
Apollostraat 17
5258 AR Berlicum
Tel. 06-20596459
s.middelkamp@protestantsekerk.nl
[!](#)

Door deze Nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.

Stuurt u deze nieuwsflits a.u.b. door naar alle kerkenraadsleden en anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.

Kijk ook op de website van de classis: <https://www.classisbrabantlimburg.nl/>

U kunt ook zelf iets aanmelden voor de classicale website.

In deze nieuwsflits

- Veertigdagentijd
- Veilige kerk
- Stappenplan bij ziekte predikant
- Stappenplan vernieuwing voor kerkenraden
- Biddag voor gewas en arbeid
- Tikkun Olam

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is met Aswoensdag op 5 maart begonnen. Het is een periode van inkeer waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. De liturgie op de zondagen lijkt intenser de weg van Jezus te volgen. De weg van zelfovergave en zoeken naar waarachtigheid.

De scriba ds. Rene de Reuver schrijft:

In de Veertigdagentijd lopen we mee met Jezus die zichzelf gaf uit liefde. Hij koos voor nederigheid en overgave. Zijn weg laat zien dat heel worden geen individueel project is, maar een weg van verbondenheid met God en de ander, waarin we leren ontvangen en delen. Inkeer en omkeer zijn hierin sleutelwoorden. Inkeer betekent eerlijk naar jezelf kijken: waar ben ik de verbinding met God of met anderen kwijtgeraakt? Waar ben ik te druk geweest met eigen zorgen en verlangens? Omkeer betekent een bewuste keuze maken: Wat kan ik veranderen om dichter bij Gods liefde en gerechtigheid te leven?

Het gaat om heel worden in een gebroken wereld. Dat lijkt in deze tijd harder nodig dan ooit, met oorlogen die maar niet ophouden en politieke verhoudingen die uit het spoor aan het lopen zijn. De democratie - altijd kwetsbaar met de taaie procedures, maar die wel een redelijke rechtvaardigheid garanderen - lijkt het onderspit te delven. Werken aan de oplossing van armoede en gezondheid voor alle mensen heeft geen enkele prioriteit meer.

Het is begrijpelijk dat Europa zich beter gaat bewapenen. Het is ook zaak de democratie in onze landen weerbaar te maken met het oog op wie achteraan loopt in de stoet. De mensen die bescherming en ondersteuning nodig hebben.

Dat is wat Jezus voor ogen had met het aanbreken van het Koninkrijk. Gerechtigheid voor allen en met name de naamlozen en zwakken. Gods koninkrijk is in het evangelie geen verre toekomst, maar breekt nu al door in kleine daden van liefde en recht. Stap voor stap mogen we groeien in geloof, hoop en liefde.

De Veertigdagentijd biedt ruimte om als gemeente samen op weg te gaan. Door gebed, vieringen en gezamenlijke activiteiten kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat het lijden, sterven en opstaan van Jezus betekent in ons leven, groeien we samen toe naar Pasen.

Met een hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne.

In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

Veilige kerk - werkmiddag 21 mei Den Bosch

Voor uw agenda: informatieve middag op 21 mei in de Grote Kerk in Den Bosch van 13.00 tot 17.00 uur over het beleid rond een Veilige kerk. De gemeenten ontvangen een uitnodiging.

Stappenplan bij ziekte predikant

Graag wil ik u attenderen op het stappenplan voor de scriba bij ziekte van de predikant. Het gaat om een uitwerking van het verzuimprotocol. In hapklare brokken wordt de rol van de scriba, de do's en don'ts, uitgelegd als de predikant ziek is uitgevallen.

Zie: [Ziekte predikant - stappenplan | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Het stappenplan voor de predikant vindt u hier:

[Ziekte predikant - stappenplan voor de predikant | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Loopbaancheck

Op 6 mei a.s. is er een training loopbaancheck. Voor predikanten en kerkelijk werkers die pas op de plaats willen maken en die behoefte hebben aan reflectie op hun werk en loopbaan. De training is kosteloos. Inschrijven kan via:

[Loopbaancheck | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Stappenplan vernieuwing voor kerkenraden

Om kerkenraden te ondersteunen bij het proces van vernieuwing is een uitgebreid stappenplan ontwikkeld. Dit biedt een gestructureerde aanpak om effectief in te spelen op veranderingen en uitdagingen binnen de gemeente.

Steeds minder leden, geen jongeren in de kerk, gebrek aan geld - uitdagingen genoeg voor geloofsgemeenschappen in deze tijd. Vaak weten ze wel dat er iets nieuws nodig is, maar het blijkt lastig om de eerste stap te zetten. Het stappenplan vernieuwing laat zien hoe je tot een werkbare oplossing kunt komen voor een situatie, probleem of lastig te realiseren kans. Het helpt om op een gestructureerde manier te werken aan vernieuwing binnen de gemeente.

Vernieuwing belangrijk voor elke kerk

Nou roept het woord vernieuwing voor sommige gemeenten misschien in eerste instantie weerstand op: is het niet goed genoeg zoals het is? Maar vernieuwing is belangrijk voor elke kerk, stelt het visiedocument *Van U is de toekomst*. Het is goed om te innoveren als de wereld om je heen verandert. Niet voor niets luidt een protestantse uitdrukking: *ecclesia reformata semper reformanda*. De kerk dient steeds opnieuw 'hervormd' te worden.

Zie verder [Nieuw! Stappenplan vernieuwing voor een oplossing die werkt | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Biddag voor gewas en arbeid

Biddag voor Gewas en Arbeid is een jaarlijkse Nederlandse christelijke feestdag waarop gebeden wordt om zegen voor werk, oogst en welzijn.

Veel protestantse gemeenten vieren in het voorjaar op de tweede woensdag in maart Biddag voor Gewas en Arbeid, ook wel kortweg biddag genaamd. Biddag is een Nederlandse christelijke feestdag in de protestantse traditie, die verbonden is met de dankdag voor gewas en arbeid in het najaar.

In 2025 valt biddag op 12 maart, hoewel sommige plaatsen en gebieden bid- en dankdag op afwijkende data vieren. In veel kerkelijke gemeenten die zich verbonden weten met de hervormde en gereformeerde tradities in de Protestantse Kerk in Nederland worden op biddag een of meerdere erediensten gevierd.

Zie verder [Wat is Biddag voor Gewas en Arbeid? | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Aardig om te weten:

Biddag in vissersdorpen

Verschillende plaatsen kennen lokale tradities waarmee bid- en dankdag worden vormgegeven. Zo wordt er in diverse oorspronkelijke vissersdorpen, zoals Katwijk aan Zee en Arnhem, in (hervormde) gemeenten ook gebeden en gedankt voor Gods zegen voor de visserij. Men spreekt in deze gemeenten ook wel van Bid- en Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij.

In het vissersdorp Urk wordt sinds de negentiende eeuw vanwege het seizoen van de visserij biddag al op de tweede woensdag in februari gevierd, en dankdag op de laatste dag van het jaar. In het verleden kwamen de vissers rond het kerstfeest naar huis, waarna de schepen ongeveer zes weken in de haven bleven liggen. De Zuiderzee was gedurende de wintertijd immers veelal dichtgevroren, waardoor weinig tot niets gevangen kon worden. Het ontbreken van verdiensten en de bittere armoede die hiervan het gevolg waren vormden aanleiding voor het ontstaan van de 'biddag voor de visserij' die na de magere winterperiode aan het begin van het nieuwe visseizoen in februari werd gevierd. Ook tegenwoordig blijft tijdens 'bidweek' (de week rondom biddag) de gehele Urker vissersvloot aan wal liggen, en wordt er niet gevist maar worden er slechts reparaties aan de schepen verricht tijdens de wekdagen buiten biddag. In de omgeving van Ouddorp worden de diensten voor bid- en dankdag ook gehouden op de zondag die volgt op deze dagen, om de vissers de mogelijkheid te geven om de diensten bij te wonen.

In de Zeeuwse stad Tholen worden bid- en dankdag op respectievelijk de laatste woensdag in februari en de derde woensdag in november gevierd, omdat in het verleden in verschillende gemeenten de rol van dominee vacant was. Het was voor een dominee van elders gemakkelijker om de (vóór de aanleg van de deltawerken) afgelegen Zeeuwse eilanden op afwijkende dagen te bezoeken om een eredienst te leiden. Dankdag wordt in Zeeland daarnaast traditioneel veelal op de laatste

woensdag van november gevierd, omdat in het verleden op de eerste woensdag van november (het moment van de landelijke dankdag) vaak nog niet alle bieten geogst waren van het veld.

Tikkun Olam

Om ons heen dreigt de samenleving uit elkaar te vallen, er wordt chaos en verdeeldheid gecreëerd en mensen vervreemden van elkaar.

Wat kunnen we doen om niet verlamd te raken, om het tij te keren?

Het enige tegenwicht is: Tikoën olam, een positieve bijdrage leveren aan het herstel van de wereld. Een Bijbelse opdracht voor Joden en niet-Joden. Een gedeelde opdracht waarbij we elkaar nodig hebben op elk terrein, zoals bescherming van onze leefwereld, eerlijke verdeling van werk en goederen, zorg voor kwetsbare mensen.

Een blauwdruk voor de uitvoering ligt in de regels van Tsedaka, rechtvaardigheid.

De stichting Platform Appèl Kerk en Israël organiseert op maandag 7 april 2025 een Landelijke Dag voor alle belangstellenden, leden van de werkgroepen Kerk en Israël en predikanten. Zie [TIKOEN OLAM – de gebroken wereld heel maken – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne](https://www.classisbrabantlimburg.nl/)

Kijk ook op de website van de classis:

<https://www.classisbrabantlimburg.nl/>

GELOOF

HOOP

LIEFDE