



Protestantse Kerk

Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



NIEUWSFLITS

November 2024

Classispredikant
Ds. Marco Luijk
m.luijk@protestantsekerk.nl
06-52335285

Scriba
Simon Middeldkamp
Apollostraat 17
5258 AR Berlicum
Tel. 06-20596459
classis-scriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Door deze Nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.

Stuurt u deze nieuwsbrief a.u.b. door naar alle kerkenraadsleden en anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.

Website van de classis: <https://www.classisbrabantlimburg.nl/>

In deze nieuwsflits

- Dankdag
- Macht in transitie
- Kunstwerk Roermond
- Nadenken over de toekomst met de classispredikant
- Quotum

Dankdag

De dagen van gedenken en dankbaarheid tuimelen over elkaar heen in deze tijd van Allerheiligen en Dankdag. Dankdag is een feestdag in de protestantse traditie. Zo is het tenminste oorspronkelijk bedoeld. Om de Schepper te danken voor de oogst, en het feit dat het werk van onze handen niet vruchteloos is gebleken. Het is mooi hoe de kerk meebeweegt met de seizoenen. De gedachte van de oogst bij de gedachtenisdagen - het geloof dat de gestorvenen thuis komen bij God. Een mooie ontwikkeling is dat steeds meer kerken de overledenen rond Allerheiligen herdenken met mensen uit de buurt. Zo kan een kerk lokaal troost, bewogenheid en hoop bieden.

En bij dankdag gedenken we dat we oogsten wat we hebben gezaaid. Zaaïen en oogsten met het oog op het koninkrijk. Het evangelie helpt ons te leven in het licht van het koninkrijk. Ons hele leven hoort daar bij: de goede kanten waar we blij mee zijn, maar ook het zweet des aanschijns, de moeite en de pijn, de teleurstelling, de stress en de burn-out. Terwijl wij geneigd zijn de moeite van het leven maar lastig te vinden, maakt dit integraal onderdeel uit van ons leven en wie we zijn. Althans naar bijbels perspectief. Daar wordt niet weggekeken van wat lastig is om aan te zien. Er wordt juist liefdevol en barmhartig acht op geslagen.

Een lied waarin dit prachtig wordt verwoord is lied 730. Let vooral op die zin met de 'rimpels van hun huid'.

- 1 Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.
- 2 Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaal'gheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Ik wens u zegen op uw werk, voor uw gemeente en in uw persoonlijk leven.

Mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne.

In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
tel. 06 52 33 52 85



Macht in transitie - 12 november Vught

Zie [Symposium Leerhuis Eindhoven Macht in Transitie – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne](#)

Ter ere van het 25-jarig bestaan van het Leerhuis Eindhoven waar theologisch geïnteresseerden en predikanten al 25 jaar onder de bezielende leiding van rabbijn Tzvi Marx de Bijbel bestuderen wordt op 12 november 2024 in Vught een symposium georganiseerd door de Classicale Werkgroep Kerk en Israël Zuid.

Een symposium over machtsstructuren in verandering, in Bijbelse en huidige tijd. Wat beweegt machthebbers? Dwing je macht af, of wordt het je gegeven door God? En gaat het volk daarin mee? Wie is een goede leider in de visie van de Thora? In het Bijbelboek Samuël komen deze vragen aan de orde.

Rabbijn Tzvi Marx gaat met ons in gesprek over dit Bijbelboek en leert ons op joodse wijze de oude teksten te bestuderen.

Onthulling kunstwerk in Roermond

Een kunstenaar heeft een ontwerp gemaakt voor een kunstwerk voor de buurttuin naast de kerk in Roermond. Met Gluren bij de burens en op de Buurtdag hebben mensen uit de wijk het geheel ingekleurd. Op 15 november om 14.00 uur verricht de wethouder, de heer F van Ballegoyen, de opening.

Feestelijke onthulling muurschildering



welkom in onze tuin!

vrijdag 15 november
14.00 - 16.00 uur
Minderbroederssingel 15F

ONTMOETINGSCENTRUM ROERMOND

wijf

Met de classispredikant nadenken over de toekomst

Kerkenraden kunnen een afspraak maken met de classispredikant voor een bezoek. Het thema zou kunnen zijn om met elkaar na te denken over de toekomst van de gemeente. Je kunt denken aan vragen als: Wat vinden wij nu echt belangrijk met het oog op onze gemeente? Wat is ons doel? Hoe houden we in stand wat er is? Of moeten we vernieuwen?

Hoe kunnen we kerk naar buiten zijn en iets betekenen voor onze woonomgeving?
Is er een nieuwe theologie nodig die het evangelie meer bij de tijd brengt en de harten van mensen weet te beroeren? En hoe doen we dat dan?

Waarop vertrouwen wij, wat geloven wij ten diepste?

Ik denk dat twee zaken wezenlijk zijn wanneer we over dit soort vragen nadenken, en een levendige kerk voor ogen hebben:

1. Herbronnen. Terug naar de wezensvraag: Waartoe zijn we kerk? Wat geloven wij? Ik denk dat het belangrijk is dat we weer vaker uit de bijbel lezen en erover in gesprek gaan. Het liefst bij elke vergadering. En het liefst ook altijd beginnen met gebed, want dat is wat ons samenbrengt, dat we geloven dat God een levende God is, die werkzaam is in deze wereld.

2. Kerk naar buiten zijn: Vraag je zelf af: wat dragen wij als geloofsgemeenschap bij aan deze plaats? Wat mist deze plaats als wij er niet meer zijn? Je verbinden met groepen buiten de gemeente om weer energie te krijgen.

Een heel aantal kerkenraden zijn u al voorgegaan. Maak gerust een afspraak.

Quotum

De instelling van het nieuwe quotum loopt vertraging op. Dat heeft Utrecht laten weten in een brief aan diaconieën en kerkrentmeesters. Er zijn 170 bezwaarschriften. Zie [Quotumregeling verdragd / 2024 / Nieuws | klaasvanderkamp.nl](#)

Kijk ook eens op onze website: [Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne \(classisbrabantlimburg.nl\)](#)

Landelijke informatie

Protestantse Kerk

Mail naar: info@protestantsekerk.nl

Bel naar: (030) 880 1880

Telefonisch bereikbaar van 10.00 - 15.00 uur

GELOOF

HOOP

LIEFDE