

Toespraak ds. M.J. Luijk, classispredikant

*Classispredikant van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
Uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid van scheidend voorzitter Arie Haasnoot
op 24 januari 2024 tijdens de classisvergadering in de Grote kerk in 's Hertogenbosch.*

Beste Arie,



Het was een groot genoegen om met je samen te werken in de laatste vijf jaar. Je was al langer voorzitter van de classis in de oude bedeling, namelijk van de classis West Brabant. Bij elkaar ben je 13 jaar lid geweest van het breed moderamen, en daarvan 10 jaar als voorzitter.

Vanaf september 2018 vormden wij een duo in het bestuur van de classis. We hebben elkaar ongelooflijk vaak gebeld, gespard, plannen opgezet, en bedacht wat we in bepaalde situaties het best konden doen. Als voorzitter ben je een steunpilaar voor mij als classispredikant in het bespreken en oplossen van de vele kwesties die spelen bij de kerkelijke gemeenten in de classis. Met name waar het aan komt op strategisch denken. Je bent een verbinder en tegelijkertijd heb je helder voor ogen waar de classis voor staat en wat de regels zijn.

Je was daarbij heel belangrijk voor mij om richting te vinden in de nieuwe functie van classispredikant. Op een wonderlijke manier vulden we elkaar goed aan. Ik heb veel gehad aan je secure manier van werken, en zeker ook aan je fundamentele manier van denken, je scherpe kijk op en analyse van bepaalde situaties, en de precieze wijze waarop jij de zaken terugvoerde naar regelgeving en praktische aanpak.

Bijzonder is hoe jij in deze tijd van ontkerkelijking bijdraagt aan een scherp inzicht en het ontwikkelen van een toekomstgerichte visie. Je hebt ook niet geschroomd nieuwe wegen te zoeken om de problemen in de gemeenten aan te pakken. En vandaag nog zijn verschillende samenwerkingsvormen tussen gemeenten gepasseerd in de classisvergadering.

Ik noem ook de zorgvuldige manier waarop je de classisvergaderingen voorbereidde, en de moderamen en breed moderamenvergaderingen. Altijd oog voor detail, en altijd uitputtend qua aantal onderwerpen. En dan toch altijd binnen de tijd de vergadering beëindigen. Dat is een compliment waard! En vooral de plezierige en motiverende manier waarop je voorzit. Zeer consciëntieus, met grote deskundigheid en liefde voor de kerk.

Dat is dus wat opvalt als je met jou samenwerkt: je gedrevenheid, je nauwkeurigheid en hoe consciëntieus je werkt als voorzitter van de classis vergadering van de Protestantse Kerk in Nederland voor de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.



Ook belangrijk is te vermelden hoe ontzettend veel tijd en energie je in dit werk hebt gestoken! Je hebt wat afgereisd om al die overleggen bij te wonen en/of voor te zitten. Namens alle gemeenten wil ik daar mijn dank voor uitspreken!

Maar ook namens de landelijke kerk wil ik je bedanken. Prijzenswaardig is dat je in deze tijd van een transitieproces in de organisatiestructuur van de Protestantse Kerk in Nederland je ook hebt ingezet voor het landelijke afstemmingsoverleg en de landelijke werkgroep verhouding classes – synode op het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. En nu dus ook lid bent van de synode.

Arie, heel erg veel dank!
ds. Marco Luijk

Bij de opening lezen we Romeinen 12

Laat uw liefde oprecht zijn.

Verfenschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.

Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.'

En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.

Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.'

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Werkzaamheden van de heer Arie Haasnoot

- **Mei 2018 – dec 2023** Voorzitter van de classicale vergadering van de Protestantse Kerk in Nederland voor de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Vergaderingen van moderamen, breed moderamen en de classicale vergadering. Frequent overleg met de classispredikant. Representatie. Afgevaardigde naar het internationale overleg tussen de Evangelische Kerk Kurhessen-Waldeck (EKKW), het Rooms-Katholieke Bisdom 's-Hertogenbosch en de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne van de Protestantse Kerk Nederland.
- **Mei 2018 – dec 2023** Als voorzitter afgevaardigde naar landelijke besturenoverleg (classes – synode – dienstenorganisatie)
- **Juni 2020 – dec 2023** Lid landelijke werkgroep verhouding classes – landelijke synode