



# Protestantse Kerk

## Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



## NIEUWSBRIEF      Herfst 2023

---

Classispredikant  
Ds. Marco Luijk  
[m.luijk@protestantsekerk.nl](mailto:m.luijk@protestantsekerk.nl)  
06-52335285

Scriba  
Simon Middeldkamp  
Apollostraat 17  
5258 AR Berlicum  
Tel. 06-20596459  
[classis-scriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl](mailto:classis-scriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl)

*Door deze Nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.*

*Stuurt u deze nieuwsbrief a.u.b. door naar alle kerkenraadsleden en anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.*

Website van de classis: <https://www.classisbrabantlimburg.nl/>

### In deze nieuwsbrief onder meer

- Herfstgroet
  - Inspiratiefestival
  - Gebed voor Marokko
  - Afscheid van ds. Wim Dekker als assessor
  - Emeriti kunnen ambulant predikant worden
  - Afscheid van vier classispredikanten
  - Tips voor nieuwe ambtsdragers
  - Veilige kerk en de VOG
-

## Een nieuw seizoen

Buiten regent het ten teken dat de zomer voorbij is. In de kerken is het seizoen weer begonnen. Op tal van plaatsen zijn aansprekende startzondagen gevierd. Het is mooi te zien hoe creatief predikanten en gemeenten zijn.



Een dragende gedachte bij alles wat we doen en meemaken in het komende seizoen is de tekst uit Mattheüs 28: [20] “En houd dit voor ogen: **Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.**”

De gedachte dat de Heer met ons is, kan ons een zekere rust geven bij ons werk in de kerk. Wij zijn daarin niet alleen. En we hoeven maar stil te worden en te bidden, of we brengen het ons weer te binnen. Dit helpt zeker wanneer wij even niet weten hoe met allerlei zaken om te gaan. We mogen handelen uit rust en vertrouwen. In dit verband is psalm 131 ook mooi, het lied waarin de ziel tot rust is gebracht.

[1] HEER, niet trots is mijn hart,  
niet hoogmoedig mijn blik,  
ik zoek niet wat te groot is  
voor mij en te hoog gegrepen.

[2] Nee, ik ben stil geworden,  
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.  
Als een kind, de borst ontwend,  
stil op de arm van zijn moeder,  
zo is mijn ziel in mij.

[3] Israël, hoop op de HEER,  
van nu tot in eeuwigheid.

Ik wens u zegen op uw werk, voor uw gemeente en in uw persoonlijk leven.

Mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne.

In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk  
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne  
tel. 06 52 33 52 85

---

## Inspiratiefestival 20-22 oktober Terschelling

20 t/m 22 oktober is het zover: de 4e editie van het Inspiratiefestival Terschelling. Het festival is een uniek evenement, georganiseerd door de Protestantse Kerk, de Protestantse Theologische Universiteit, de Wereldraad van Kerken en de Eilander Kerken. Een festival waar verbinding, verdieping en vernieuwing sleutelwoorden zijn. Centraal staan thema's als de rol van kerk, geloof, zingeving en samenleving.

### Kom in beweging

Met dit festival willen wij een oecumenische 'beweging' op gang brengen en christelijk Nederland bijeen brengen en in gelovig enthousiasme te inspireren en te verbinden. Hoe doen wij dit? Door mensen die zich inzetten voor kerk en samenleving te inspireren en met elkaar te verbinden. Deelnemers in de volle breedte van de kerk en samenleving kunnen een weekend lang 'op adem komen' en zich laten inspireren door mix van activiteiten, die een opfrisser zijn voor hun persoonlijk geloof en kerkelijke praktijk. Het eiland Terschelling is zo dé ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Het Inspiratiefestival inspireert jezelf en anderen, je eigen gemeente en het gemeentewerk.

### Inspiratie voor ambtsdragers en vrijwilligers

Veel mensen zijn actief in de kerk. In de organisatie zelf, in het pastoraat of jeugdwerk. In deze tijd zijn de meeste kerken in beweging. Daarom is het inspiratiefestival een uitgelezen kans om als kerkenraad, pastoraal team, jeugdraad of een groep vrijwilligers te gaan om ideeën op te doen, andere mensen te spreken, ervaringen te delen en vooral: je laten inspireren door geloof dat in beweging is.

Vanzelfsprekend bent u/ben je van harte uitgenodigd. Het is voor ambtsdragers en vrijwilligers. Voor meer informatie: [www.inspiratiefestival-terchelling.nl](http://www.inspiratiefestival-terchelling.nl)

## Gebed voor Marokko

Uw gebed wordt gevraagd. Zie [Gebed voor Marokko na zware aardbeving | Protestantse Kerk in Nederland](#)

## Afscheid ds. Wim Dekker van Veldhoven én de classis

Woensdagavond 20 september heeft ds. Wim Dekker voor het laatst vergaderd met het breed moderamen van de classis. Hij was jarenlang assessor (vicevoorzitter). En in de begintijd van de nieuwe classis heeft hij ook het scribaat waargenomen. Met zijn rust en weloverwogen reacties was hij een loyale kracht waar we op konden bouwen in de classis. Hij nam afscheid met een mooi en diepzinnig verhaal over afscheid nemen. We wensen hem zegen toe, op het werk dat hij heeft verricht, in zijn privéleven, en in zijn nieuwe gemeente.

Hier kunt u een interview met hem lezen:

<https://www.veldhovensweekblad.nl/reader/22433/24015/afscheid-van-wim-dekker-d-eacute-dominee#p=11>

## Emeriti kunnen voortaan ambulantly predikant worden

Zie [Emeriti kunnen voortaan ambulantly predikant worden | Protestantse Kerk in Nederland](#)

## Afscheid van vier classispredikanten

Zie [Classispredikant als Tom Poes / 2023 / Nieuws | klaasvanderkamp.nl](#)

## Drie tips voor nieuwe ambtsdragers

Bevestigd als ambtsdrager? Veel zegen gewenst! Drie tips om goed van start te gaan als nieuwe ambtsdrager. Zie [Drie tips voor nieuwe ambtsdragers! | Protestantse Kerk in Nederland](#)

## Permanente educatie

Zie [Permanente educatie | Protestantse Kerk in Nederland](#)

En [Permanente educatie - Voortgezette nascholing | Protestantse Kerk in Nederland](#)

## Veiligheid en inclusiviteit

De pagina op de classicale website is vernieuwd.

Het onderwerp veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en misbruik van macht staat hoog op de agenda als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. De Protestantse kerken willen graag een veilige kerk zijn. Daar zijn we met zijn allen voor verantwoordelijk. Daarom zetten wij ons in om deze veiligheid te borgen. Op de website van de classis vindt u handreikingen. Zie: [VEILIG KERK-ZIJN – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne \(classisbrabantlimburg.nl\)](#)

Lees het uitgebreide artikel over Kerk als Veilige plek: [VEILIG KERK-ZIJN juni 2023](#)

Veel gestelde vragen over de VOG. Zie [Veelgestelde vragen | Protestantse Kerk in Nederland](#)

## Solidariteitskas

Ondersteuningsmogelijkheden voor toekomstgerichte gemeenten.  
U bent welkom subsidieaanvragen in te dienen.

Zie [Solidariteitskas | Protestantse Kerk in Nederland](#)

## Landelijk steunpunt gemeentecontacten

Er is een backoffice ingesteld waar u met al uw vragen over uw gemeente en de kerk terecht kunt. De garantie is dat u binnen 48 uur een gedegen antwoord krijgt. U kunt van deze service gebruik maken door het Landelijk Dienstencentrum te bellen en dan keuze optie 1 in te toetsen. **Telefoon 030 880 1880**

**Ondersteuning Gemeenten - Info Protestantse Kerk - [info@protestantsekerk.nl](mailto:info@protestantsekerk.nl)**

Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 20.00 uur en vrijdag 9.00 – 16.00 uur.

---

GELOOF

HOOP

LIEFDE