



Protestantse Kerk

Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



NIEUWSBRIEF Zomer 2023

Classispredikant
Ds. Marco Luijk
m.luijk@protestantsekerk.nl
06-52335285

Scriba
Simon Middelkamp
Apollostraat 17
5258 AR Berlicum
Tel. 06-20596459
classis-scriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Door deze Nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.

Stuurt u deze nieuwsbrief a.u.b. door naar alle kerkenraadsleden en anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.

Website van de classis: <https://www.classisbrabantlimburg.nl/>

In deze nieuwsbrief onder meer

- In de tijd zijn
 - Andrew Root
 - Afschaffing slavernij
 - Drie nieuwe classispredikanten
 - Kerk-zijn waar twintigers zijn
 - Drie tips voor nieuwe ambtsdragers
 - Permanente educatie
 - Professionele Identiteit - persoon, werk en context in balans
 - Veiligheid en inclusiviteit
-

Een lange zomer

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt in de warme zomer van 2023. Op het moment dat in het gebied van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne voor velen de vakantie op punt van beginnen staat, of al is begonnen. Vakantie komt van het Latijnse *vacare*, even afstand nemen van alles, leeg worden en tot rust komen. Hierover wil ik een verhaal vertellen aan de hand van het boek *Churches, and the crisis of decline* van Andrew Root.



In onze drukke tijd waarin de tijd zich steeds meer lijkt te versnellen, en waarin we ook in de kerk naarstig zoeken naar oplossingen voor de teruggang, is het boek van Andrew Root een verademing. Verderop in deze brief vertel ik er meer over. Hier wil ik een verhaal uit het boek vertellen dat helpt om tot rust te komen en weer te beseffen waar het om gaat in dit leven. Want dat is toch de bedoeling van vakantie, net zoals dat de bedoeling is van de sabbat. Tot rust komen en zien wat werkelijk belangrijk is. Of nog beter: tot rust komen en de ervaring te hebben dat je echt leeft.



Chartres, kathedraal

In de tijd zijn

In zijn boek 'Kerken, en de crisis van de achteruitgang' beschrijft Andrew Root op bladzijde 149 (Amerikaanse versie) hoe de ouderling Sue op bezoek is in de kathedraal van Chartres (eindje buiten Parijs). Ze is op reis vanuit de VS in Parijs, en die dag heeft ze een paar uur om deze indrukwekkende kerk te bekijken. Als ze terug wil gaan, blijkt er een staking aan de gang te zijn bij de spoorwegen. Daardoor zit ze vast in de kathedraal. Ze baalt en aanvankelijk zit ze alleen maar. Maar allengs raakt ze steeds geagiteerder bij de gedachte dat ze haar kostbare tijd hier aan het verdoen is terwijl ze in Parijs wil zijn.

Dan ziet ze vier rijen voor haar vier Fransen zitten in de kerk. Ze bidden en omarmen elkaar. En op de een of andere manier helpt het Sue om uit haar gedachtegang te komen, en zichzelf toe te staan *in* de tijd te zijn.

En terwijl ze daar zit, ervaart ze hoe de ruimte op haar inwerkt en haar verandert. Haar frustratie lost op, en ze is precies waar ze is, ze wordt rustig en haalt alleen adem en ze *is*. Ze moet niets meer. Ze is aanwezig in het moment. Na een uur voelt ze dat iets aan haar gebeurt (het strekt zich naar haar uit). Ze beleeft het als een gevoel van diepe compassie en vrede. *Het moment was vol*, schrijft Root met

bijbelse woorden. Het was een geschenk. Ze voelde vooral dankbaarheid voor het in die ruimte zijn, en voor het gevoel echt te leven. Waar ze aanvankelijk alleen maar wachtte, verdween de frustratie, en voelt ze zich tenslotte *gevonden*. Het was een van de heilige momenten in het leven van Sue. En het eindigt ermee dat ze daar vier uur bleef zitten. Ze wachtte, niet opdat de minuten zouden verstrijken, maar in een soort van volheid van de tijd. In deze volheid ervaarde ze hoe de geschenken van het leven haar gegeven werden. En dacht ze aan haar zoon en kleindochter. En bad ze voor hen. Ze merkte dat ze aan het bidden was, iets wat ze gewoonlijk niet makkelijk deed.

Andrew Root beschrijft hier hoe een mens *in* het moment kan zijn, en hoe zich dan de tijd als het ware opent. Het is een ervaring die mensen doorgaans wel kennen maar wat je niet zo vaak gebeurt. Een moment dat alles op zijn plek valt, en er een diepe aanvaarding van het leven is. Het is een moment waarop God heel dichtbij is. Ik vind dit een mooie gedachte voor deze zomertijd. En het is ook wat ik u toewens. Dat u de rust vindt om in de tijd te zijn.



Mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne. In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
tel. 06 52 33 52 85

Andrew Root

Ik had het hiervoor al over zijn boek. In *Churches, and the crisis of decline* stelt Andrew Root dat de crisis van de kerken niet voortkomt uit de achteruitgang maar ontstaat doordat de kerk niet langer beseft waartoe zij kerk is. In een interview in de Nieuwe Koers van juli 2023 zegt hij: “We proberen al zeker twintig jaar van alles. Maar hoe meer energie we erin steken, hoe erger het wordt. Dat is een vorm van waanzin: telkens hetzelfde blijven doen, maar wel een ander resultaat verwachten.” In zijn nieuwste boek *When Church Stops Working* zoekt Root naar een toekomst voor de kerk los van “meer geld, meer projecten en meer innovatie”. Hij zegt ook: “Mensen zijn bang dat alles verloren is als wij de boel niet binnen drie jaar oplossen. Straks verdwijnt de kerk uit het Westen! Dat is een beetje doemdenken. Een typisch protestantse en Amerikaanse angstcultuur: wij moeten de generatie zijn die het gaat doen, of anders... Kijk, er zullen heus denominaties slinken en verdwijnen, en sommige theologieopleidingen zullen wegvallen, maar de kerk van Jezus Christus gaat niet zomaar teloor.”

Zijn kritiek is dat kerken kerkachtige dingen doen, maar niet de ‘waarom’-vraag stellen. Waartoe is de kerk er? Wat houdt kerk-zijn in? En waarom wil je dat het doorgaat? Hij stelt voor de zorgen en de paniek los te laten, en te gaan doen waarvoor de kerk bedoeld is.

Het is een troost voor kleine gemeenten waar geen grote projecten worden gedaan, maar waar wel in alle eenvoud bijeengekomen wordt, de bijbel gelezen en erover gesproken, en waar gebeden wordt. Toch wil Root ook niet dat kerken zich terugtrekken in zichzelf. Het voornaamste doel van de kerk is op het spoor te komen waar de levende God werkzaam is in de wereld. Daartoe moet er gewacht worden, gewacht op God. Niet passief wachten en niets doen, maar actief wachten en reikhalzend uitzien zoals in de adventstijd. Door lezen, studie en bidden weten waar je op wacht en je open stellen voor de werkzaamheid van de onbekende God in deze wereld.

In het Ouderlingenblad van deze zomer schrijft collega Wilbert van Iperen het volgende over het wachten waarover Root schrijft:

“Wat is in dat wachten de opdracht van de kerk? In de eerste plaats past haar bescheidenheid. De kerk is niet de ster van haar eigen verhaal. Geen ruimte dus voor sterallures, waarbij het succes van de gemeente wordt afgemeten aan aantallen bezoekers, de grootte van het gebouw of de relevantie in de wijk. Dan wordt overleven het belangrijkste en niet leven vanuit het gegevene. Het gaat niet om de prestaties van gemeente X of Y, de kerk leeft van wat ze ontvangen heeft. Het goud dat de gemeente in handen heeft, is niet voor haarzelf. Het is voor de wereld waar we als mens én als gemeente deel van uitmaken, want God heeft de wereld lief. De kerk trekt zich als het goed is niet terug in een veilig hoekje, afgeschermd van de zogenaamde ‘boze buitenwereld’. Zichzelf vergetend, bewaart, verkondigt en belichaamt de kerk het verhaal van Gods handelen in de wereld, ten behoeve van de wereld. De rode draden in de Bijbelverhalen richten daarbij onze blik: juist in de crisis kan het komen tot een ontmoeting met de levende God. En van daaruit: tot meegaan op de weg van Christus. Hij gaat ons voor in het benaderen van de wereld vanuit een houding van dienstbetoon. De

gemeente van Christus mag Hem daarin volgen. Naar mijn oordeel is het denken van Root 'goede wijn' voor iedere werker in de kerk, met een stevige afdrank. Want, jezelf vergeten, jezelf in de wereld liefdevol bekommeren om de wereld... daar is bekering voor nodig."

Root gooit met zijn denken een dam op tegen te veel controle houden en de zogenaamde maakbaarheid. God is God, stelt hij, en God is in principe niet te kennen. We kunnen alleen wachten tot God zich laat kennen. En als God zich laat kennen, is dat altijd een crisis: een gebeuren dat een mens verandert. Hij legt ook uit dat het in de moderne wereld sterk gaat om het 'hebben' van allerlei zaken. Dat is niet de manier om tot werkelijk leven te komen. Werkelijk leven is niet willen 'hebben', maar 'zijn'. In alle kwetsbaarheid, maar daarin wel echt levend. Want de mens is een relationeel wezen, en alleen in relaties leeft een mens echt. Je kunt de A(a)nder nooit 'hebben', de ander is altijd de ander die anders is dan jij, maar je kunt elkaar wel ontmoeten, en als er een echte ontmoeting plaats vindt, dan gebeurt er ook iets aan jou. Root stelt dat dit de momenten zijn waarop je echt leeft.

Andrew Root, Churches and the Crisis of Decline. A Hopeful, Practical Ecclesiology for a Secular Age, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2022, ISBN 9781540964816, 287 p., vanaf € 19,88.

Herdenkingsdienst 150 jaar afschaffing slavernij De Nieuw Kerk, Amsterdam

Op vrijdag 30 juni woonde ik in Amsterdam de herdenkingsdienst 150 jaar daadwerkelijke afschaffing van de slavernij bij.



Het was indrukwekkend. Het thema was: Gedeeld verleden - gezamenlijke toekomst. Kerken samen op weg naar heilzame verwerking van het slavernijverleden. In deze herdenkingsdienst is schuld beleden voor het leed dat tot slaaf gemaakte mensen ook door kerken is

aangedaan en voor de doorwerking daarvan in de levens van hun nakomelingen. Ook klonk de hoop dat heilzame verwerking van het slavernijverleden mogelijk is. Deze dienst is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en voorbereid door een breed samengestelde groep waarin vertegenwoordigers van verschillende kerken. Zie verder [Herdenkingsdienst 150 jaar afschaffing slavernij De Nieuw Kerk, Amsterdam - Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne \(classisbrabantlimburg.nl\)](https://www.classisbrabantlimburg.nl)

Hier kan uw bericht staan dat u vanuit uw gemeente wilt delen met anderen in de classis.

Geef uw bericht door aan de scriba, of de classispredikant
m.luijk@protestantsekerk.nl

Benoeming drie nieuwe classispredikanten

Met ingang van 1 september a.s. zijn in andere classes ds. Mark van Pelt, ds. Riemer Praamsma en ds. Ada Rebel benoemd als classispredikant in respectievelijk Zuid-Holland Noord, Fryslân en Gelderland Zuid & Oost. Ze zijn benoemd voor een periode van vijf jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar.

De Protestantse Kerk in Nederland is verdeeld in elf classes. Elke classis heeft een eigen classispredikant. De eerste lichte classispredikanten begon in 2018. Met het vertrek van drie classispredikanten gaat in drie classes de tweede classispredikant van start.

De classispredikant staat aan het hoofd van de classicale vergadering die gevormd wordt door ambtsdragers uit gemeenten uit de classis. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis. De kerntaak van de classispredikant is drieledig: het bezoeken van alle gemeenten en voorgangers die tot zijn of haar classis behoren, een regiefunctie bij problemen of conflicten in gemeenten, en plannen maken in samenwerking met gemeenten om de kerk de toekomst in te dragen.

Kerk-zijn waar twintigers zijn

Boek: Bottom-up kerk - Zijn waar twintigers zijn

Tabitha van Krimpen vraagt in dit boek aandacht voor haar eigen generatie, de twintigers. Hoe beleven zij de kerk en het geloof? Wat verlangen zij en hoe zouden zij de kerk gestalte willen geven? Volgens van Krimpen botst de manier van leven



en denken van twintigers enorm met de logge, bureaucratische gestalte die de Protestantse Kerk in Nederland veelal aanneemt.

‘De kerk moet zich niet langer focussen op de vraag: ‘Hoe kunnen wij meer mensen betrekken bij wat we doen?’, maar: ‘Hoe kunnen wij aanwezig zijn op de plekken waar jonge mensen

zijn? Zie verder: [Kerk-zijn waar twintigers zijn – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne \(classisbrabantlimburg.nl\)](https://www.classisbrabantlimburg.nl)

Drie tips voor nieuwe ambtsdragers

Zie [Drie tips voor nieuwe ambtsdragers! | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Permanente educatie

Zie [Permanente educatie | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Kijk ook eens hier:

Professionele Identiteit - persoon, werk en context in balans

In deze cursus maak je een tussenbalans op rondom jouw professionele identiteit. Je bent minimaal 5 jaar geleden begonnen aan je werk in de kerk. Je hebt een eigen kleur ontwikkeld in jouw balans tussen wie je bent als persoon, het werk dat je doet en de context waarin je dat vorm geeft. Je bent gestart vanuit een roeping, maar waar sta je nu? Zie

https://www.pthu.nl/.publisher/preview/8dli2_3W

Veiligheid en inclusiviteit

De pagina op de classicale website is vernieuwd.

Het onderwerp veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en misbruik van macht staat hoog op de agenda als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. De Protestantse kerken willen graag een veilige kerk zijn. Daar zijn we met zijn allen voor verantwoordelijk. [Daarom zetten wij ons in om deze veiligheid te borgen. Op de website van de classis vindt u handreikingen. Zie: VEILIG KERK-ZIJN – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne \(classisbrabantlimburg.nl\)](#)

Vereniging Unitas

De Vereniging Unitas ondersteunt de kerken in Noord-Brabant en Limburg op materieel gebied (gebouwen en orgels). Deze vereniging bestaat al 180 jaar. U bent welkom subsidieaanvragen in te dienen.

Zie [Home \(verenigingunitas.nl\)](#)

Landelijk steunpunt gemeentecontacten

Er is een backoffice ingesteld waar u met al uw vragen over uw gemeente en de kerk terecht kunt. De garantie is dat u binnen 48 uur een gedegen antwoord krijgt. U kunt van deze service gebruik maken door het Landelijk Dienstencentrum te bellen en dan keuze optie 1 in te toetsen. **Telefoon 030 880 1880**

Ondersteuning Gemeenten - Info Protestantse Kerk - info@protestantsekerk.nl

Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 20.00 uur en vrijdag 9.00 – 16.00 uur.

GELOOF

HOOP

LIEFDE