

## NIEUWSBRIEF



# Protestantse Kerk Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

*Classispredikant*  
Ds. Marco Luijk  
m.luijk@pkn.nl  
06-52335285

*Scriba*  
Bert Drost  
0183-500343  
classisscriba-noord-  
brabant-limburg-reunion-  
wallonne@pkn.nl

*Door deze Nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.*

*Stuur u deze nieuwsbrief a.u.b. door naar anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.*

## Zinzoekers in de nacht



In het kerstverhaal bij Lukas gaan herders op pad. Bij Mattheüs komen er ook drie koningen op bezoek. Samen vertegenwoordigen ze de mensheid die hulde brengt aan het nieuwgeboren mensenkind. De overeenkomst tussen herders en koningen is dat ze allebei aan de rand van de samenleving verkeren. De herders bij de *drop-outs* aan de onderkant, de koningen aan de bovenkant tussen staatshoofden en presidenten. In haar lied in Mattheüs 1 verbindt Maria ze met elkaar:

<sup>52</sup>*Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd,*

<sup>53</sup>*hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden.*

Frappant is dat juist deze twee groepen samenkomen bij de kribbe. Alsof president Trump, Poetin en Erdogan samen op weg gaan naar Bethlehem, en daar op een groep gele hesjes stuiten. Hun overeenkomst is dat ze allemaal zinzoekers van het eerste uur zijn. Voor beide groepen is het leven hard. Ze hebben hun kwetsbaarheid leren beschermen, er misschien wel een muur omheen gebouwd. Ze zijn op pad gegaan, misschien hebben ze een gevoel van miskennis, boosheid of leegte ervaren, of een verlangen naar vervulling, misschien heeft een engel hen iets in het oor gefluisterd, of zagen ze het ineens helder als bij sterren in de nacht.

Ook in deze tijd zoeken mensen naar zin. Zinzoekers zijn mensen die existentiële vragen durven stellen. En ook mensen die zich niet neerleggen bij een lege en kale en kille wereld. Misschien ook wel mensen die zich onvoldoende gehoord en gezien voelen. De

eenzaamheid bestaat niet alleen aan de onderkant van de samenleving, zeker ook aan de top. Ook al weten ze daar soms wel te goochelen met *alternatieve facts* en *fake news*. Maar verlangen ze ook daar niet naar een antwoord op de leegte van het bestaan, en naar 'grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen'? Prachtig is het hoe Lukas en Matteüs hun verhaal van de geboorte van Christus vertellen. De koningen worden met een knipoog afgebeeld als sterrenwichelaars. Alleen in de nacht kunnen zij reizen, net als de latere Nicodemus juist in de nacht op pad gaat als zinzoeker. En misschien is het ook wel zo dat in de nacht de vragen scherper op je af komen. Dat je wakker ligt van alles wat er speelt in je leven. Dat je het niet zomaar van je af kunt zetten. En dat je al denkende of biddende soms ineens beseft waar het om gaat. En misschien is het wel de ervaring dat je opgenomen bent in iets waarvan je aanvoelt dat het zo veel groter is dan jij. Een kracht die voorbijgaat aan de vrijblijvendheid die deze tijd kenmerkt. Een macht die een appèl op je doet als een zachte kracht die sterk is maar je niet overmeestert.



Kan het zoiets geweest zijn wat gebeurde met de herders en de koningen? Waar waren ze naar op zoek? Zou het de diepgevoelde menselijke wens kunnen zijn om gezien te worden in wie je bent - ook in al je beperkingen en fouten? En zou het kunnen dat ze juist aan de randen van de maatschappij daar meer gevoel voor hebben?



Frappant blijft dat beide groepen in een stal belanden. Nota bene. Niet in een paleis, niet in een kasteel. Nee, broos er kwetsbaar als het leven is, in een stal. En in die stal een weerloos kind in een kribbe. Alsof ze worden geconfronteerd met hun eigen kind zijn, en met alle gevoelens en onzekerheden die daarbij horen. Ja, ze hadden een burcht om hun ziel gebouwd, maar door dit kind wordt die afgebroken. En beseffen ze weer wat er werkelijk toe doet, wat ze onderweg zijn kwijtgeraakt, door het jachtige werk, door slordig om te gaan met wie van je houden, door hun bezit.

Het Kerstfeest is niet zozeer een nostalgisch feest, als wel een feest dat ons terugroept naar waar het om gaat. Een filosoof had het eens over een tweede naïviteit die een mens kan winnen. Het doet denken aan uitspraken van Paulus over het kind. Het gaat om een naïviteit, of een geloof, dat door het leven heen is gegaan, met schade en met schande. En dat beseft dat het er niet om gaat dat we allemaal perfect moeten zijn, maar dat we worden liefgehad, ook en misschien wel juist in onze moeite en imperfecties. En dat we leren met barmhartige ogen te kijken, naar onszelf net zo goed als naar anderen. Waar het om gaat is het kind ook in ons zelf geboren te laten worden, zoals Meester Eckhart zegt. En met dit Kind te leven en het groot te laten worden. Ik wens u een mooi en gezegend kerstfeest.



Ds. Marco Luijk, classispredikant

# Nieuws van de classispredikant



Beste mensen, broeders en zusters,

Ik kijk met dankbaarheid terug op de feestelijke kerkdienst op 16 september in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch waarin de verbintenis en intrede plaatsvond. Het was een mooie dienst waarin ds. Susanne Freytag voorging, en waarin ook ds. Roger Dewandeler (Waalse Kerk), de voorzitter van de classis de heer Arie Haasnoot en Mgr. De Korte een aandeel hadden. Thema van de dienst was het leggen van verbindingen en grote dromen die altijd klein beginnen.



## Het 'extra' in de ontmoeting

Uit het evangelie lazen we het verhaal van de Emmaüsgangers. Het gaat over ontmoeting en wat er aan wonderlijks gebeurt wanneer mensen elkaar werkelijk horen, zien en spreken. De rol van classispredikant is om verbindingen te leggen, tussen gemeentes, tussen voorgangers, tussen de landelijke en de plaatselijke kerk, tussen kerken en kerken en de maatschappij, tussen mensen en God. Juist in de verbinding kan er iets extra's gebeuren, iets waar niet op gerekend was, iets wat je kunt aanduiden als genade, omdat het om niet op ons af komt. De verbinding met anderen levert creativiteit op. In de ontmoeting kunnen we het hebben over wat dit leven de moeite waard maakt, over de troost en de schoonheid, en over wat geloof en de kerk kunnen betekenen. Mensen verlangen naar geluk. Je kunt geluk echter niet najagen. Mensen ervaren geluk wanneer ze een betekenisgeving vinden die ze als zinvol, of met een bijbels woord, als vervuld ervaren. De bijbelse verhalen wijzen een weg naar een vol leven. Naar de ervaring werkelijk te leven. Deze verhalen vragen erom telkens opnieuw vertaald te worden naar het hier en nu. En dat is wat gebeurt in de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht, en bij de Emmaüsgangers: zij vinden een nieuwe betekenis. Die hoop geeft, die inspireert, die troost en kracht geeft.





## 100 dagen

De eerste honderd dagen zijn voorbij. Ik heb deze periode gebruikt voor een intensieve kennismaking. Ik heb veel mensen ontmoet, en heb een aantal ringen en werkgemeenschappen bezocht. Zo sprak ik ook met de voorzitters van de classicale colleges (Visitatie, Bezwaren en Geschillen, Behandeling Beheerszaken en het Opzicht), alsmede een aantal leden van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering. Er is een klankbordgroep gevormd met leden van de oorspronkelijke sollicitatiecommissie om te spreken over de invulling van het classispredikantschap. Samen met de andere classispredikanten is er een driedaagse geweest op het seminarie Hydepark.

Hiernaast heb ik tal van bijeenkomsten bijgewoond. Om er een paar te noemen: de trainingsavond van JOP in Eindhoven op 20 september, een seminar over pioniersplekken en een positief samenwerkingsklimaat op het Landelijk Diensten Centrum. Op 3 oktober een oecumenisch overleg met het bisdom 's-Hertogenbosch. Op 4 oktober een bezoek aan de Euregio Aken (samenwerking grensgemeentes met Duitsland en België). Op 11 oktober nam ik deel aan een pionierssafari Zeist. Op 31 oktober was ik bij de Protestantse Lezing in Oegstgeest en op 8 november gaf ik een bijdrage aan een avond in Waalre over het boek 'Ongelofelijk' van Yvonne Zonderop met Mgr. De Korte en de schrijfster.

Intussen ben ik al druk met van alles wat er speelt in onze classis. In het nieuwe jaar zal ik naast de lopende zaken druk zijn met het bezoeken van gemeenten en predikanten.

Mijn indrukken zijn heel goed tot nu toe. Ik ben geraakt door de mensen die ik ontmoet en door waar men zich allemaal voor inzet in de kerk in onze classis. Ik hoop mijn steentje aan het kerk zijn in de classis bij te kunnen dragen. Ik kan dat niet alleen en prijs me gelukkig met een fijn team in het breed moderamen, de classisvergadering en de colleges, en de collega's in het overleg van classispredikanten.

Ik groet u met vrede en genade uit naam van Christus. Wij zijn de Heer dankbaar voor al het werk dat u doet, en bidden dat er zegen op mag rusten, tot een spoedige komst van zijn Koninkrijk.

Molenhoek, 5 december 2018

Ds. Marco Luijk, classispredikant



## Van de scriba



Op zondag 18 oktober werd ik, Bert Drost, door mijn eigen wijkpredikant, ds. H.J. Lam, in de Dorpskerk van Werkendam als ouderling-kerkrentmeester met een bepaalde opdracht bevestigd. Die bepaalde opdracht is het scribaat van de classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne. Sinds die datum ben ik scriba van de classis.

Ambtsdragers uit de voormalige classis Heusden-Almkerk kennen mij als scriba van die classis. Sommige ambtsdragers uit de voormalige classes Peel- en Kempenland en West-Brabant zullen mij herinneren als visitator. In de kerk heb ik daarnaast vele functies mogen vervullen: scriba van de Herv. Gem. Veen; afgevaardigde naar de synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk en van de Protestantse Kerk; lid van het Breed Moderamen van de Nederlandse Hervormde Kerk; lid van het Generaal College van Opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarnaast heb ik ook 15 jaar in het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond gezeten.

Sinds december 1970 ben ik getrouwd met Jet. Wij kregen vijf kinderen en hebben elf kleinkinderen. Ik ben tot mijn pensionering werkzaam in het onderwijs geweest. De laatste tijd als directeur van een basisschool.

Ik heb veel zin om als scriba te functioneren en kerkenraden van dienst te zijn. Voor wat dat laatste betreft heb ik uw medewerking nodig. Daarom wil ik met een aantal afspraken maken.



-Wilt u bij het gebruik van de e-mail dit adres gebruiken:

[classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl](mailto:classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl).

-Bescheiden bv. bij aanvraag approbatie digitaal aanleveren.

-Als u toestemming moet vragen aan het Breed Moderamen voor bv. toestemming beroepen of approbatie, deze 14 dagen voor de vergadering van het Breed Moderamen per e-mail te sturen. Dan krijgt u tijdig antwoord. De data van de vergaderingen van het Breed Moderamen in 2019 zijn in: 15/01; 26/02; 09/04; 04/06; 02/07; 27/08; 24/09; 05/11; 03/12.

Ik zie uit naar een plezierige samenwerking met alle kerkenraden.

Bert Drost

# VAN DE VOORZITTER



## Het breed moderamen, een kijkje in de keuken.

Sinds 1 mei 2018 is er een nieuwe organisatie van onze classis, een regionale club die als taak heeft de gemeenten in ons gebied Noord-Brabant en Limburg en in de Waalse Kerk (Réunion Wallonne) te verbinden, en tegelijk een schakel te zijn tussen het grondvlak, de kerkenraden, en de generale synode van de protestantse kerk die landelijk het hoogste orgaan van onze kerk is. De organisatie van de classis wordt gevormd door drie organen: de classicale vergadering, het breed moderamen en de classispredikant. De classicale vergadering (CV) bestaat uit vertegenwoordigers van de kerkenraden, bepaalt het beleid van de classis en bevordert de geestelijke verbinding en het geloofsgesprek tussen de gemeenten. Het breed moderamen (BM), verkozen door de classicale vergadering, is een soort dagelijks bestuur. Het BM geeft daadwerkelijke ondersteuning van de kerkenraden, oefent een vorm van toezicht uit ten opzichte van de gemeenten (bijvoorbeeld bij wisselingen van predikant) en is verantwoordelijk voor goede contacten binnen en buiten de kerk. Het derde 'orgaan' is nieuw, te weten de classispredikant; deze is automatisch lid van het BM en adviserend lid van de CV. Elders in deze nieuwsbrief stelt onze classispredikant, ds. Marco Luijk, zich voor.



Oneerbiedig gezegd lijkt dus de organisatie van de classis op die van een burgerlijke gemeente, met gemeenteraad, college van B&W en burgemeester. Daarmee verraad ik mezelf als voormalig

gemeentesecretaris van een drietal West-Brabantse gemeenten, en zal ik me even voorstellen als voorzitter, plechtig preses genoemd, van classicale vergadering en breed moderamen. Ik ben Arie Haasnoot, van beroep mediator, woonachtig in Putte (N-B) en diaken bij de PG Bergen op Zoom. Ik beschouw het vanuit mijn persoonlijk geloof als een roeping mijn talenten in bestuurlijke zin in te zetten in de kerk, en in het bijzonder mensen te

begeleiden in het vinden van eigen oplossingen voor problemen of conflicten.

Onlangs hebben we als breed moderamen een taakverdeling vastgesteld, waarbij behalve de classispredikant ieder een voormalige classis als speciaal aandachtsgebied toebedeeld heeft gekregen. Graag stel ik ook de leden van het breed moderamen aan u voor, met de bijbehorende rol en aandachtsgebied:

- Ad Branderhorst, ouderling te Wijk en Aalburg, Heusden-Almkerk;
- Ds. Wim Dekker, predikant te Veldhoven, tweede scriba (secretaris), Peel en Kempenland;
- Bert Drost, ouderling-kerkrentmeester te Werkendam, eerste scriba (secretaris), Heusden-Almkerk;
- Jeftha van Garderen, ouderling te Weert, notulist, Limburg;
- Elly de Haan-Verduyn, ouderling te Maastricht, vice-preses, Limburg;
- Arie Haasnoot, diaken te Bergen op Zoom, preses, West-Brabant;
- Ds. Marco Luijk, classispredikant;
- Cees van der Marel, ouderling-kerkrentmeester te Waalre, quaestor (penningmeester), Peel en Kempenland;
- Ds. Hartman Out, predikant Église Wallonne Den Haag, Réunion Wallonne;
- Albert Rozema, ouderling te Ravenstein, voormalige classis 's-Hertogenbosch.

Als u contact zoekt met de classis kunt u de classispredikant en de 1<sup>e</sup> scriba benaderen (gegevens elders in deze nieuwsbrief) en, via de scriba, een BM-lid uit uw eigen regio.

Arie Haasnoot, voorzitter classis

e-mail:

[Voorzitter-classis-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@pkn.nl](mailto:Voorzitter-classis-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@pkn.nl)

tel.: 06-24603847

---

## VACANT EN DAN.....

Met ingang van 1 mei 2018 zijn er een aantal regels veranderd bij het beroepingswerk. Hier staan ze voor u op een rijtje

- Contact opnemen met classicaal college behandeling beheerszaken (CCBB) over bepaling financiële ruimte (solvabiliteitsverklaring).
- Toestemming vragen aan Breed Moderamen van de classis om te mogen starten met beroepingswerk.
- Uitnodigen van een consulent (evt. in overleg met voorzitter werkgemeenschap)
- Advies aanvragen bij mobiliteitsbureau in Utrecht
- Bij het aanvragen van de approbatie, hoeft er geen akte van losmaking meer te worden overlegd. De kerkenraden komen onderling overeen in samenspraak met de predikant de datum van bevestiging.

Op de website van de protestantse kerk staat een gids voor het beroepingswerk. Als u bij de A-Z lijst klikt op beroepingswerk ziet u daar de gids staan.

## Novembersynode



Nog een keer als afgevaardigde van de (voormalige) Classis Limburg nam ik deel aan de Generale Synode. Een bijeenkomst met een zeer gevarieerde agenda. Zo werden in een laatste rapport van het generale college voor de kerkorde de losse eindjes van het omvangrijke project Kerk2025 gepresenteerd (een aantal punten komt nog langs ter consideratie), hebben we onderling

het geloofsgesprek beoefend naar aanleiding van de notitie 'De Bijbel in het midden', voerden wij gesprekken over de inhoudelijke en ambtelijke uitdagingen van nieuwe kerkplekken en kregen we twee boekjes uitgereikt. Over Migratie, het thema waar wij het jaar daarvoor een ethische bezinning over hadden en over 'Sporen van God in het dorp, de bewerking van de promotie van Jacobine Gelderloos op dit thema. Belangrijke bron ook voor de dorpskerkenbeweging die landelijk van start is gegaan.

Even waren ook tien van de elf classispredikanten aanwezig voor een korte pitch. Ieder liet geheel in eigen stijl van zich horen, waardoor de verscheidenheid aan persoonlijkheden en context van de classis zichtbaar werd, maar ook dat de aanpak en invulling van deze nieuwe functie heel divers is.

Het gesprek over het categoriale pastoraat (studentenpastoraat en binnenvaartpastoraat) bracht veel synodeleden naar de microfoon, uit een grote betrokkenheid om deze vormen van pastoraat goed (financieel) te borgen en alle kanten van de voorgestelde projectmatige aanpak goed te bespreken.



Meest intensief echter werd het gesprek gevoerd over de nota 'Huwelijk en levensverbintenis', kort gezegd het gesprek over 'het homohuwelijk'. De vraag lag in het midden om de kerkorde zo te wijzigen dat er niet langer onderscheid gemaakt zou worden tussen het (in)zegenen van het huwelijk van man en vrouw en partners van gelijk geslacht. Voorafgaand aan de synode en ook nadien heeft dit thema veel aandacht gekregen in de media. Voor eigenlijk alle partijen was en is de geloofwaardigheid van de kerk en haar boodschap in het geding. Na veel inbreng, van synodeleden die, hoewel verschillend van mening, allen echt geraakt waren, was de uitkomst van de stemming uiteindelijk om de kerkorde op dit moment niet te wijzigen, maar om in een toelichting aan te geven dat er geen waardeoordeel wordt uitgesproken over de geaardheid van mensen en de keuzes die zij daarin maken en dat er geen verschil gezien moet worden in zegenen en inzegenen. Niet zozeer de angst voor verdeeldheid en scheuring speelde een rol, maar de ruimte voor de kwetsbare gesprekken die over dit thema gaande zijn in de meer orthodoxe hoek van de kerk. Een consideratieronde zou dit geen goed doen. Er zijn nu geen winnaars en verliezers gaf scribe René de Reuver op dit punt aan. In de breedte van onze kerk zijn we elkaar 'gegeven' en proberen we elkaar ruimte te geven en vast te houden.



In diezelfde breedte vierden wij bij aanvang van de Synode samen de maaltijd en

ontvingen wij een indrukwekkend groetwoord van de Pakistaanse bisschop Peters, die christen is in een verscheurde context. Het was een Synodevergadering die mijzelf heel intensief heeft beziggehouden. Ik heb mij op een goede manier proberen in te brengen en hoop nog een tijdje afgevaardigde te zijn, vanuit onze nieuwe classis.

Voor 2019 heeft de classicale vergadering de volgende ambtsdragers afgevaardigd naar de Generale Synode:

- mw. ds S. van Meggelen te Breda;
- mw. ds. I. Pluim te Sittard;
- mw. oud. J. Opmeer te Waalwijk;
- mw. diaken J. Galjaard te Eindhoven.

In de vergadering van 6 februari 2019 zal benoemd worden  
okr. J. Kos te Oisterwijk.

Met een hartelijke groet van ds Irene Pluim

## Nieuws uit de classis

Een rubriek die als een platform werkt om nieuws met elkaar te delen. Dus mocht er iets interessants in uw gemeente gebeuren waarvan het aardig is dat de hele classis er van hoort, dan kunt een bericht sturen naar de classispredikant. [M.Luijk@protestantsekerk.nl](mailto:M.Luijk@protestantsekerk.nl)

# Landelijk steunpunt gemeentecontacten

Sinds kort is een backoffice ingesteld waar u met al uw vragen over de kerk terecht kunt. De garantie is dat u binnen 48 uur een gedegen antwoord krijgt. U kunt van deze service gebruik maken door het Landelijk Dienstencentrum te bellen en dan keuze optie 1 in te toetsen.

**Telefoon 030 880 1880**

Bereikbaar maandag t/m donderdag 9.00 – 20.00 uur en vrijdag 9.00 – 16.00 uur.

## Platform voor dorpskerken

Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag.

De dorpskerk draagt bij aan het dorpsleven en is vindplaats van geloof, hoop en liefde. Om als kerk relevant te kunnen blijven in het dorp, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen.

Veel dorpskerkgemeenschappen zijn klein maar vitaal en maken deel uit van de dorpscultuur. Ze vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, soms meer maatschappelijke functies dan ze denken. In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren. Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen en soms het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten.

## De dorpskerkenbeweging

- zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn
- wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren
- wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp.



## Best practices en ondersteuning

De dorpskerkenbeweging is nadrukkelijk een beweging van, voor en door dorpskerken zelf. Dat betekent dat veel nog open is. De dienstenorganisatie heeft drie dorpskerkambassadeurs aangesteld die best practices en goede verhalen bij dorpskerken gaan ophalen. Ook kan op hen een beroep worden gedaan om mee te denken; het zijn mensen die de dorpscontext kennen.

Deze website is, net als de dorpskerkenbeweging, dan ook voortdurend in beweging en zal in de loop der tijd worden gevuld met ervaringen, goede ideeën, handvatten en werkvormen vanuit de dorpskerken zelf.

<https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/dorpskerken/ambassadeurs>

Financiële steun

Dorpskerken kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas als er sprake is van geldgebrek. Er kan steun worden aangevraagd voor toekomstgerichte projecten die een verbinding leggen tussen kerk en omgeving. Ook initiatieven waarmee de kerk zich maatschappelijk profileert hebben een grote kans op subsidie. Meer informatie: zie de website.

## Dorpskerk ambassadeur

**Mathilde Meulenstein is dorpskerkambassadeur voor zuid-Nederland. Ze werkt als kerkelijk werker in Oudelande en Nieuwdorp in de Zak van Zuid-Beveland (Zeeland).**

*Lees hier de eerste ervaringen van dorpskerkambassadeur Mathilde Meulenstein: ["Wat gebeurt er veel!"](#)*

“Vanuit ervaring weet ik hoe mooi maar ook ingewikkeld het soms is om als kerkgemeenschap je tijd en energie op een goede manier te verdelen. Te verdelen tussen al wat organisatorisch moet en al wat je graag wil doen om geloof te delen met elkaar en de mensen om je heen.

In ‘mijn’ twee dorpen komen alle thema’s rond ‘kerk zijn in het dorp’ langs. Van het vieren in een kleine groep tot de kracht van het onderlinge pastoraat. Maar ook het onderhouden van contacten buiten de kerk, en zorgen om kerkgebouw en tuin goed te kunnen blijven onderhouden. En ook hier wordt de groep vrijwilligers steeds kleiner.

In de praktijk blijkt hoe belangrijk het is om jezelf als gemeente vragen te blijven stellen. Hoe zien wij de toekomst voor onze gemeente hier, in contact met het dorp? En wat hebben we nodig om die toekomst waarheid te laten worden?

Vanuit mijn ervaring als kerkelijk werker in dorpsgemeenten en als gemeenteadviseur ga ik graag het gesprek aan, om samen te dromen en te kijken hoe we die dromen waarheid kunnen laten worden.

Kerk zijn in het dorp is voor mij elkaar vasthouden, samen God zoeken en er zijn voor elkaar, in geloof dat je met elkaar deel uitmaakt van Gods wereldwijde gemeenschap.”

# GELOOF HOOP LIEFDE